

Wie: Stichting Lalibela

Waar: Ethiopië



Wat: Slates en styles voor blindenonderwijs

Wanneer: heden

<http://www.stichtinglalibela.nl/>



De prachtige stad Lalibela is gelegen in Ethiopië en bekend van de elf rotskerken, het achtste wereldwonder. Was het vroeger een welvarende stad, als gevolg van erosie, klimaatverandering en de economische- en voedselcrisis heerst er nu veel armoede. Inkomsten vanuit het toerisme zijn verre van voldoende om tegenwicht te bieden aan de verarming van deze stad.



In 1999 werd de stichting Lalibela opgericht om de levensomstandigheden van de allerarmsten in Lalibela te verbeteren en kinderen onderwijs te bieden met als doel het opbouwen van een menswaardig bestaan en een betere toekomst. Eten, onderdak, medische verzorging en scholing vormen hiervoor de basis.



Stichting Lalibela ondersteunt inmiddels meerdere doelgroepen die worden aangestuurd door eigen projectgroepen, zoals ouderen, gehandicapten, studenten en sport- en ontspanningsactiviteiten. (kijk op de site voor meer informatie hierover)

Stichting Lalibela heeft hulp aan **gehandicapten** tot een van haar speerpunten gemaakt. Behalve ondersteuning in hun dagelijkse strijd om te overleven is het streven gehandicapten volledig te integreren in de samenleving en kansen te bieden op het gebied van educatie en economische zelfstandigheid.

Een onderdeel hiervan is de “**werkgroep blindenhulp Lalibela**”.

In Lalibela zijn opmerkelijk veel blinden. Dit kan aangeboren zijn maar is veelal toch gerelateerd aan slechte medische hulpverlening.

In 2007 zijn de eerste contacten gelegd tussen stichting Lalibela en “Koninklijke Visio”, een Nederlandse instelling voor mensen met een visuele beperking. Dit resulteerde in het opstarten van trainingen en bijscholing van een 9-tal docenten op het gebied van blindenonderwijs. (Lalibela werkt hierbij nauw samen met de blindenschool in de hoofdstad Addis Abeba.)

De kinderen krijgen op school les in braille lezen, rekenen, oriëntatie en mobiliteit en worden waar mogelijk ondersteund door Lalibela met vaak dure hulpmiddelen.

Zoals “slates en styles” waar de kinderen braille mee leren schrijven. Door de slate op papier te leggen kan er met behulp van de uitsparingen en de stylus(prikpen) braille geschreven worden. En, de “abacus” voor het rekenonderwijs.

Onze donatie zal worden besteed aan deze 2 middelen, die rond de 40 euro per stuk kosten.



prikpen



slate



alfabet



braille lezen



rekenen met de abacus



mobiliteit vergroten

Momenteel wordt gekeken naar het opzetten van een speciale klas voor kinderen met een visuele en/of auditieve beperking, waar zij naast de lessen in hun geïntegreerde klas specifiek op hun beperking gerichte lessen krijgen.



bijles



integratie in een reguliere klas

Voor 2013/2014 wil Lalibela het onderwijs aan blinden breder trekken naar alle scholen in Lalibela. Hiervoor is medewerking van de lokale overheid en schooldirecteuren van cruciaal belang. Daarom worden voor hen "awareness" cursusdagen georganiseerd om hen bewust te maken van het belang van onderwijs aan deze groep jongeren. Tevens wordt geïnventariseerd hoe groot de groep jonge visueel gehandicapte kinderen is deze specifieke vorm van onderwijs nodig hebben.

Stichting Lalibela bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die belangeloos samen met lokale partners, een bijdrage leveren aan het vergroten van de levensstandaard en mogelijkheden van de meest kwetsbaren. Neem bijvoorbeeld **Kassahun Girma** . Hieronder zijn verhaal:

Kassahun Girma was een van de eerste weeskinderen binnen onze stichting. Nu is hij 23 en deze zomer rondde hij met succes de middelbare school af.

Hij kwam niet in aanmerking voor een staatsbeurs voor een driejarige opleiding in het toerismemanagement in Addis en vroeg daarom ons om verlenging van de steun. Van vrienden wist hij dat we enkele studenten steunen met een hogere bijdrage dan in het sociale project. We legden hem uit dat we daarvoor persoonlijke sponsors hadden gevonden.

We willen Kassahun na 13 jaar niet laten vallen en besloten hem in ieder geval binnen het sociale project te houden. We realiseren ons dat de standaard 400 birr (± €16) per maand onvoldoende is om in het dure Addis Abeba te overleven. Kassahun toonde begrip voor onze beperkte mogelijkheden, maar greep de kans die we hem boden met beide handen aan. Hij tekende een contract met ons waarin hij belooft ons op de hoogte te houden van zijn studieresultaten en na zijn studie een bijdrage aan onze projecten te leveren. Nog geen week nadat hij naar Addis vertrokken was, diende zich een sponsor aan voor een student die aan het begin van zijn universitaire studie staat. De koppeling met Kassahun was snel gemaakt. Nu kan deze veelbelovende jongeman met een reële beurs aan zijn studie beginnen. De wonderen zijn de wereld nog niet uit!



